

'Marokko geeft haar geheimen langzaam prijs'

Marco Hupkes van Marokko Maatwerk Reizen

Marco Hupkes kwam al vrij jong tot de conclusie dat het leven te waardevol en te kort was om zomaar iets te doen. Hij gaf zijn studies rechten en geschiedenis op en reisde maar liefst zeven jaar lang door Zuid-Europa en Noord-Afrika: 'Onderweg bleef ik af en toe op één plek om de kost te verdienen als kok, buitensportinstructeur, reisleader, marktverkoper, leraar of coach. Dertig jaar geleden stond ik tijdens mijn omzwervingen op een dag op Gibraltar. Ik was 22 en ongelukkig onder de indruk van de nabijheid van het grote Afrika. 's Avonds gingen ik terug naar dezelfde plek en zag dat het aan de overkant pikdonker was, terwijl bij 'ons' alles baadde in het licht. Wat wist ik van Afrika? Niets, hooguit een paar vage verhalen uit schoolboeken of strips. De volgende dag zat ik op de boot.'

Het bloed kruipt

Na zijn reis werkte Marco een paar jaar als wildwaterkajakinstructeur in de Alpen en Pyreneeën, en stond hij in Nederland als stand-upcomedian op de planken. Marco: 'Toen ik tien jaar stand-up had gedaan, ging ik het onderwijs in en maakte ik de geschiedenisstudie af. Als docent had ik in die tijd zo vaak vakantie, dat ik twee tot drie keer per jaar offroadtrips in Marokko organiseerde en begeleidde.' Begin 2013 gooide Marco het roer weer om en begon hij Marokko Maatwerk Reizen: 'Het bloed kruipt. Ik hou ervan om ervaringen te delen, de schoonheid van het leven te vieren, van organiseren en helpen. Maatwerk slaat op het feit dat ik het leuk vind

om mensen zelf invloed te geven en serieus te nemen. Ik trek dan ook klanten aan die zelf ideeën hebben en graag daarin gehoord willen worden. Jij vraagt en vertelt, ik denk mee. Met mijn ruim dertig jaar Marokko-ervaring en -kennis ga je de reis meemaken die je nooit zult vergeten.'

Professionele passie

Als we ook maar enigszins op dit interview mogen afgaan, klopt dat als een bus. Zo passeren niet alleen droombestemmingen, zijn liefde voor de woestijn en gemarineerd vlees uit een geitenuier de revue, maar komen met hetzelfde gemak ook de Italiaanse regisseur Bertolucci, de filosoof/docent Kemal Essabane en de piramides van Maslow en Pinto langs. En daarbij past maar een woord: passie. Marco: 'Marokkoreizen organiseren en begeleiden is mijn lust en mijn leven. In het enthousiasme van de deelnemers ligt een deel van mijn welzijn. Zij zijn een spiegel voor mij. Bovendien zijn bij de offroadreizen waarbij ik aanwezig ben, twee pijlers belangrijk: het welbevinden én de veiligheid van de deelnemers. Er zijn aan offroadreizen in de woestijn logischerwijze risico's verbonden, maar als professional ken en minimaliseer ik deze.'

Droomreis

Als Marco iemand een week mee op pad mocht nemen naar zijn favoriete bestemming, blijft de klant altijd de basis, stelt hij resoluut. Niet dat het hem aan suggesties ontbreekt, natuurlijk: 'Op zo'n reis doen we van

alles en nog wat. We trekken door het machtige Atlasgebergte en de Saghro, het imponerende gebergte dat een magische, Marsachtige sfeer heeft. We rijden de mooiste en meest afgelegen offroadpaden met een fourwheeldrive, de motor en/of de expeditietruck van Marokko Maatwerk Reizen. We logeren in luxe herbergjes met zwembad, die gerund worden door families die je trots en gastvrij ontvangen met overheerlijke maaltijden. We slapen op een matras bij een boer en zijn gezin in the middle of nowhere en zwemmen in de rivier de Draa, midden in de langste lintoase ter wereld. We rijden over vlaktes, door oases, langs ravijnen en door kloven, en langs eeuwenoude akkertjes, waar boeren met ezels hun ploeg bedienen en vrouwen met zeisen haver oogsten. We trekken door de zandduinen, waar we overnachten in een Berberbivak en misschien zandsurfen, kameelrijden of quadrijden. Alle zintuigen worden uitgedaagd en de mensen vallen van de ene verbazing in de andere – van geur naar kleur, van smaak naar beeld, van modern naar traditioneel. Zoals alles wat je voor het eerst in je leven ziet en hoort, is de impact groot. Maar toch, ook al kom ik nu meer dan dertig jaar in Marokko en voel ik me daar thuis en op mijn gemak; alles dient zich nog steeds contrastrijk, indringend en soms mysterieus aan. Marokko geeft haar geheimen langzaam prijs. Ook aan hen die willen horen.' ■

Meer informatie op www.marokkomaatwerk.com

