



# Marokko Maatwerk Reizen



## Dag tot dag beschrijving Offroad Huwelijksreis Marokko Maatwerk Reizen

### Reisschema

Dag	van	naar
1	NL	Marrakech
2	Marrakech	Ait ben Haddou
3	Ait ben Haddou	Skoura
4	Skoura	Agdz
5	Agdz	Tamegroute
6	Tamegroute	Chegaga bivak
7	Chegaga bivak	Foum Zguid
8	Foum Zguid	Ouarzazate
9	Ouarzazate	Marrakech
10	Marrakech	NL

### Reisbeschrijving Marokko off-road reizen

De reisbeschrijving is onder voorbehoud; de route kan worden aangepast i.v.m. nieuw asfalt of pistes die recentelijk onbegaanbaar zijn geworden. Omdat we vooral maatwerk leveren kun je er overigens voor kiezen allerlei veranderingen aan te brengen aan deze tour.



## Dag 1: Aankomst Marrakech

Na een korte vlucht kom je aan in Marrakech. Je kunt er voor kiezen de offroadreis vooraf te laten gaan door een verblijf van een x aantal dagen.



## Dag 2: Marrakech – Telouet – Ait ben Haddou

We verlaten Marrakech in zuidelijke richting. Vervolgens slingeren we over asfalt het Atlasgebergte in op weg naar de Tichka pas. Het stoffige zandlandschap verandert in een rood bergachtig terrein met hier en daar kleine groene bossen en vruchtbare akkers. Langs de weg worden fossielen en mineralen verkocht die in de buurt te vinden zijn. Vanaf nu zullen we de hele trip met

regelmaat ksar (of; ksour) tegen komen, versterkte dorpen. De huizen in de dorpen die we passeren zijn van leem of klei en vallen helemaal weg in het landschap. Ze zijn te herkennen aan de daken waar vruchten, stro of hout op ligt te drogen. Onderweg zullen we eens stoppen voor een lunch en een heerlijk verfrissende traditionele muntthee of juist een verwarmende thee met Sheba.

We beklimmen de Tizi-n-Tichka (de Tichkapas) en het wordt koeler. Vervolgens verlaten we de hoofdweg en komen op een winderig en glooiend bergplateau. Hier wordt het asfalt slechter en intussen genieten we van het ruige donker gekleurde landschap. We volgen de loop van een riviertje, dat omzoomd wordt door palmbomen, akkers en huizen. Na dertig kilometer eindigt de weg in een dorp met de sprookjesachtige kasbah, een lemen kasteel, van de Pasha Glaoui die jullie desgewenst kunnen bezichtigen. Hier tegenover doen we de lunch en genieten we van de kookkunst van Abdu.





We dalen het Atlasgebergte af en merken dat het droger wordt. We volgen een lintoase waar we grotwoningen tegenkomen. In Ait ben Haddou, werelderfgoed en bekend van meerdere films waaronder Gladiators, pakken we een heerlijk hotelletje. Geniet van een wandeling door dit versterkte, tegen een berg opgebouwde fort-dorp.

### Dag 3: Ait ben Haddou – Skoura

Na een laatste blik op sprookjesachtig Haddou volgen we de pistes<sup>1</sup> langs de grootste openlucht filmstudios ter wereld. Midden in de woestijn staan we plotseling voor een middeleeuws kasteel in het heilig land van de



kruistochten. Dit kasteel is gebouwd voor 'Kingdom of Heaven' en later voor 'Killing Jesus'. Verder gaat het door de pistes van de Dadesvallei. Deze vallei vormt de grens tussen de Hoge Atlas en het begin van de Sahara. En dan rijden we bij Skoura door de intimiteit van een oase waar het leven eeuwen heeft stilgestaan. Alsof er een deken over de tijd is gelegd. Aangekomen bij ons hotel worden we hartelijk welkom geheten door de vader des huizes Abdu die ons zal laten zien dat Berbers en ecologie al eeuwenlang verbonden zijn. Het zwembad in de vruchtentuin, de zelfgemaakte maaltijden van eigen tuin en de vriendelijkheid van Abdu zullen vast een lavende uitwerking op ons hebben. Wil je zien hoe het traditionele brood gebakken wordt? Abdu's moeder laat je het met liefde zien. Een wandeling door de palmoase? Ga je gang en geniet van de vriendelijke sfeer.



### Dag 4: Skoura – Agdz

Vandaag rijden we door een van de meest bizarre gebergtes van Marokko en als we het asfalt verlaten is het om er voorlopig niet meer op terug te keren. Een restaurant zal er in dit desolate gebied ook niet zijn dus nemen we lekkernijen mee uit Skoura.

<sup>1</sup> Onverharde wegen en paden

Het Saghrogebergte mag met recht heel bijzonder worden genoemd doordat het het midden houdt tussen de maan en mars. Als we de pistes in de vlakke achter ons hebben liggen klimmen we, over uit rotsen gebikte S-bochten, omhoog tot het punt waar we nog een keer kunnen genieten van de besneeuwde toppen van de Atlas waarna we ons gaan vergapen aan het grillige maan/mars landschap van de Saghro en van een bijzonder uitzicht op de vallei van de Draa waar we uiteindelijk heen gaan. We wanen ons ver weg van de bewoonde wereld Wie weet zien we nog ergens een nomadentent van een berberfamilie. Als ze niet zijn verhuisd, daar zijn het immers nomaden voor..

Af en toe komen we nog een herder tegen. We zijn in woestijn gebergte. Als we Agdz naderen komen we in het land van vele ksars en kasbah's, prachtig versierde rode lemen kasteelachtige bouwwerken die een harmonisch geheel vormen met de omgeving. Agdz is



een grote oase van dadelpalmen waar overal lemen dorpen te zien zijn. Door de intimiteit van de oase waar het leven eeuwen heeft stilgestaan rijden we rustig naar onze lodge aan de rivier de Draa, een comfortabele plek in Afrikaanse stijl in de schitterende oase van Agdz.

### Dag 5: Agdz – Tamegroute

Vandaag rijden we steeds verder naar het zuiden. We kunnen picknicken bij prehistorische rotstekeningen voor we de grote vlaktes van de Sahara inrijden. Het wordt warmer en begroeiing wordt steeds schaarser. Een tocht over eindeloze vlaktes met links en rechts kale rotsmassieven en tafelbergen. Het lijkt soms of we midden in een Western zitten en je elk moment kan verwachten dat de Indianen omlaag komen stuiven. Vandaag komen we langs een dorp zonder enige voorzieningen.



Aan het eind van een dag met het echte woestijngevoel rijden we het laatste stuk over een brede vlakte met een harde ondergrond waar we snelheid kunnen maken. Een spectaculair gevoel. Zo naderen we de oase van Zagora, een uit zijn krachten gegroeid zanderig stadje dat deels bestaat bij de gratie van Parijs-Dakar-achtige rally's. Nog een klein stukje naar de eerste zandduinen van de Marokkaanse Sahara waar aan de voet van de duinen een waar hotel observatorium is verrezen. Op je huwelijksreis diep inzoomen op de meest kleurrijke en bizarre sterrenstelsels en met een wijntje nagenieten....



## Dag 6: Tamegroute - Chegaga

We gaan verder naar Mhamid waar de kamelen op ons wachten. Na een paar uurtjes onthaasting op de rug van het schip der woestijn zijn we dan in ons eerste bivak. Pak een plank en geef je over aan de sensatie van het zandsurfen en geniet vooral van de magische zonsondergang. Na de maaltijd zul je verstelt staan van de sterrenpracht. Met het blote oog heb je er nooit zoveel gezien in Europa.



## Dag 7: Chegaga bivak – Foug Zguid

Na ons ontbijt (heb je de zonsopgang gezien?) gaan we verder over de pistes naar Foug Zguid. Deze dagtrip voert ons door een lange vlakte met in de verte een strook laaggebergte. Sommige delen van de piste zijn keiig en slingerachtig, andere delen zijn vlak en recht, weer andere delen zanderig. Het traject is niet erg lang

maar zal niet altijd even snel zijn. Ach, we waren toch al onthaast ☺.

Bij Foug Zguid, een slaperig 'einde van de wereld' stadje, kunnen we, afhankelijk van de temperatuur, nog snel een duik in het zwembad nemen voor we genieten van de uitstekende Tajine of Brochettes die we hier voorgeschoteld krijgen.



## Dag 8: Fom Zguid – Tzenakht - Ouarzazate

We rijden weer naar het noorden. Een zeer afwisselende dag vol verrassingen staat ons te wachten. Vlaktes, bergen en kleine oases wisselen elkaar af. We zullen ons nog wel verbazen over wat we na een bocht wel weer niet te zien krijgen. Sommige stukken van de zelden bereden pistes zijn wat ruig maar met de opgedane ervaring hebben we daar geen problemen mee.

In Tzenakht aangekomen kun je door de stoffige verlatenheid wellicht het gevoel krijgen dat Ennio Morricone hier zijn 'Man Wit A Harmonica / Death Rattle' heeft gecomponeerd voor de film Once upon a time in the West. En dat is precies waar wij al een week lang vertoeven. In het Arabisch wordt Marokko wel "al maghreb al aqsa" (het verre westen) genoemd. Mocht je een origineel Berbertapijt tegen een fatsoenlijk prijs willen kopen; doe het dan hier. Tzenakht staat namelijk bekend om haar oogstrelende tapijten waar uren en dagen draadje per draadje aan gewerkt wordt. Na een lunch in Tzenakht gaan we verder naar ouarzazate over een snelle vlakke piste door een bijzonder intiem gebergte. In Ouarzazate aangekomen kun je nog een MTB tocht maken en een kijkje nemen in een wel heel bijzondere oase.



## Dag 9: Ouarzazate – Marrakech

Terug naar Marrakech. Voor een deel rijden we dezelfde route als op de heenweg maar neem van me aan dat je de weg terug weer geheel anders zal ervaren. Het is beslist geen straf om de prachtige Atlas weer over te steken. Afhankelijk van de tijd en de stemming kunnen we besluiten als toetje nog een stuk piste te pakken alvorens we in de verte de Koutoubia minaret van Marrakech zien opdoemen. Nog even genieten van een bijzondere piste.

## Dag 10: Verblijf Marrakech en terugvlucht of verlenging

Een dag in Marrakech, de 'hoofdstad van het zuiden'. Tijd genoeg om de rijkelijk versierde paleizen en Koranscholen te bezichtigen of je te laten verleiden tot de koop van een bont gekleurd tapijt of een gietijzeren lamp. En misschien wil je wel weten wat de toekomst je brengt.





Marrakech is één van de vier koningsteden en wordt de 'parel van het zuiden' genoemd. In de elfde eeuw ontstaat uit een groot tentenkamp van kameelruiters aan de rand van de Hoge Atlas, de hoofdstad van een rijk dat zich uitstrekte van Algerije tot aan de Atlantische oceaan. Marrakech groeide uit tot een stad met talrijke paleizen, een twaalf kilometer lange stadsmuur en een palmboomgaard die gevoed werd door een lang stelsel van onder de grond liggende kanalen. Nog steeds vind je grote gedeeltes van de oude stadsmuur terug. Ze omsluiten de medina, het oude stadscentrum, dat bestaat uit een wirwar van straatjes en steegjes waar je snel de weg kwijt raakt. De medina is verdeeld in wijken met duizenden winkeltjes en stalletjes. Iedere wijk heeft haar eigen pittoreske steegjes met



haar eigen ambachten zoals die van de mandenmakers, de koper- en ijzersmeden, de leerbewerkers, de textielververs en de specerijenhandelaren. Kloppend hart is het marktplein Jemaa el Fna met haar exotische sfeer. Dag en nacht valt hier wat te beleven.

Overdag zijn er op het plein, waar vroeger executies plaatsvonden (vandaar de naam, die betekent: 'Plein des Doods') veel straatartiesten. Slangenbezweerders, goochelaars, verhalenvertellers en muzikanten zorgen voor het nodige vermaak. Verder doen schoenpoetsers, tandartsen en verkopers van geheimzinnige drankjes er hun zaken. Tegen de avond vullen talloze stalletjes met fruit, kebab en minder bekende lekkernijen zoals geitenkoppen, het plein.

Nagenoeg alle gebouwen in Marrakech zijn aarderood. Kleine en grote poorten bieden toegang tot rijkelijk met tegelwerk gedecoreerde graftombes, Koranscholen en paleizen. Op één van de vele terrassen kun je, onder het genot van een glas verfrissende muntthee, genieten van de volgepakte ezelskarren, paardenkoetsen, taxi's, brommertjes en traditioneel geklede Marokkanen met puntsloffen die aan je voorbij trekken. Echte rust vind je in één van de parken of prachtig aangelegde tuinen die de stad rijk is.

Je ziet, er is zo veel te doen in Marrakech. Boek gerust een paar dagen bij en geniet met zijn 2-en van al het kleurrijke dat deze stad te bieden heeft.

Naast het bijboeken van een aantal dagen in Marrakech zijn er vele mogelijkheden je reis aan te passen, verlengen en dergelijke.

### **In deze voorgestelde reis zijn inbegrepen:**

Bijzondere romantische accommodaties  
Vaak zwembad  
Magische en afwisselende landschappen  
Zelf 4x4 offroad rijden of je laten rijden  
Ervaren Nederlandse Chauffeur/Gids  
Rondleiding door Kasbah  
Cultureel erfgoed Unesco Ait ben Haddou  
Filmsets wereldberoemde films in de woestijn  
Wandeling oase  
Africa lodge  
Prehistorische rotstekeningen  
Sterren kijken in observatorium hotel #  
Kameeltocht  
Luxe bivak  
Sandboarden  
Mountainbiken naar keuze over piste of asfalt  
Koelbox  
Filmpje van de reis  
Gift goed doel Centre Fiers et Forts

### **Mogelijke aanvullingen of veranderingen**

**# = afhankelijk van weer en/of jaargetijde**

I.p.v. deze offroad reis met gids een Self-drive roadtrip zonder gids  
Extra dagen offroad  
Extra dagen (verlenging) selfdrive road  
Extra dagen (verlenging) road met chauffeur  
Reis verlengen met verblijf in Marrakech of andere stad  
Reis verlengen met verblijf aan de kust  
Reis verlengen met verblijf waar dan ook  
Meerdere (extra) overnachtingen op één plek.  
Zeer luxe hotel  
Suite in chique hotel  
Helikopter #  
Ballon #  
Paragliden tandem #  
Rallyauto of andere 4x4  
2e 4x4 voor de gids (echtpaar onder elkaar en samen in hun eigen 4x4)  
Quad  
Raft #  
Rotsklimmen #  
Koken  
Bijdrage souvenirs  
Meditatie / mindfulness  
Pottenbakken  
Hammam Sauna & Jacuzzi/whirlpool  
Gift goed doel Centre Fiers et Forts  
Filmstudio  
Paardrijden #  
Canyoning #  
Raft # Opblaas kayak # River tubing #  
Kite-surfen #





Voor meer informatie kun je terecht bij **Marokko Maatwerk Reizen**.

We wensen je een geweldige trip. ☺

Marco Hupkes.

Telefoon: +31 (0)6 406 23818

Site: [www.marokkomaatwerk.com](http://www.marokkomaatwerk.com)

Email: [marokkomaatwerk@gmail.com](mailto:marokkomaatwerk@gmail.com)

Skype: marco.hupkes